

Goede gebruiken (kolom 29)

Bij de benedictijnen is het goed gebruik om voorafgaand aan een dienst het Subvenite te zingen als ergens op de planeet een medebroeder overlijdt. Dit gezang uit de uitvaartliturgie zegt: "Komt toegesneld, engelen van de Heer, neemt zijn ziel op en biedt haar aan voor het aanschijn van de Allerhoogste." Omdat medemensen sterven in Oost-Europa zongen wij vandaag in de Papegaai voorafgaand aan de Vespers dit prachtige gezang. Het Onze Vader zongen wij in het Russisch. Omdat elk mensenleven telt en uit protest tegen de hypocriete afkeuring van alles wat Russisch is. De Russen zijn hier net zo min schuldig aan als de Oekraïners. De werkelijke schuldigen zijn de oorlogshitsers, de gekaapte overheden: Poetin, Zelenskyy, Stoltenberg, Von der Leyen, Rutte, Biden, enz, enz. Vrijwel iedereen die "er toe doet" doet mee. Maar in feite is het zelfs niet hún keuze. Zij worden hier door het World Economic Forum en andere ngo's toe aangezet. Een derde wereldoorlog is domweg deel van de Great Reset, die de wereld anders wil inrichten in het voordeel van de allerrijksten. En wie zijn dat? Wel, dat zijn zij die het meest profiteren van de pharma industrie, van de wapenhandel, van de techgiganten, en boven alles natuurlijk de banken. Daarom: "Komt toegesneld, engelen van de Heer". Daarom ook: "Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven". Morgen zingen we in de Papegaai de Mis van de eerste zondag van de Vasten; de christelijke Ramadan. Alle wisselende gezangen uit die Mis komen uit de prachtige Psalm 90. Een psalm van vertrouwen, waarmee de benedictijnen elke dag de duisternis van de nacht ingaan. Waarmee we elk jaar opnieuw met vertrouwen de Vasten ingaan. Dat vertrouwen hebben we nu meer nodig dan ooit. Daarom gaan we na de Mis door naar Den Haag om te demonstreren tegen de ware misdadigers. Rutte en Kaag, weg uit Den Haag. Geen Great Reset.

Geert Maessen, www.gregoriana.nl